

Formand Leila Kroghs Tale ved receptionen den 3. maj 2018

Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018.

Hvor er det dejligt, at så mange er kommet for at være med til at fejre udgivelsen af *Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018*.

Det er en meget stor dag for 'Informations Venner' og det hér er en begivenhed, der finder sted hvert 25'ende år! Anledningen er, at det til august er 75 år siden, at Børge Outze begyndte at aflevere et A-4 ark forskellige relevante steder med oplysninger, som ellers ikke var tilgængelige. Øverst på arket stod "Til information", som gav navn til avisen. Den 5. maj 1945 er samtidig avisens anden fødselsdag.

Uden at støde nogle af de tilstedeværende bladfolk, tør jeg godt tilkendegive, at Information er en af de danske aviser, der har størst opmærksomhed over for sin egen historie – af forståelige grunde. En let optælling af publikationer om Information, samt bøger, hvor avisen optræder med en solid rolle, kan opgøres til godt 80 titler.

I 1970 udgav Børge Outze selv bogen *Sådan begyndte det. Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis*. Og 25 år senere tog 'Informations Venner' stafetten op og udgav værket *På nært hold af Information 1943-1993*, som omhandler de første 50 år. Her skildrede 50 skribenter avisens indre liv med fortællinger og anekdoter, og pressehistorikeren Erik Lund registrerede avisens mange paradokser.

Disse tre historiske 25-års-markeringer har hver sin selvforståelse af avisen: den første udtrykte en lettelse over, at det var lykkedes at skabe et rigtigt dagblad og komme over de tidlige kritiske år; den anden demonstrerede en slags pubertet med historier om personlige journalistiske bedrifter – og af denne seneste publikation, fremgår det, at avisen nu er blevet helt voksen. Information er i sit grundsyn stadig den samme avis, der trækker vejret med respekt for Børge Outze, hans skarpe side-skilning, hans skrivetalent, renfærdighed – og de standarder, han satte for dansk journalistik.

Fire af de skribenter, der var med i 1993-bogen er heldigvis også skribenter i denne 2018-udgave. Selv om *Caminoen* fra Store Kongensgade til Rådhuspladsen er godt nedtrådt, har de foretrukket at blive her i huset. Ejvind Larsen, Karen Syberg, Lasse Ellegaard og Jørgen Steen Nielsen har bidraget til begge publikationer.

I alt toogtyve nuværende og forhenværende medarbejdere har tilsammen skabt en nøgtern, bevægende og generøs analyse af Informations måde at agere i tilværelsen på.

Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018 opsamler de nye journalistiske metoder, som bladet er blevet drevet efter i de seneste 25 år, hvor hele verden er totalt forandret ... med murens fald, 9/11, globaliseringen, antiglobaliseringen, de seksuelle frigørelser, de store elektroniske læk, Danmarks deltagelse i eksterne krige, miljø- og klimaproblemerne, populismen og meget, meget mere. En så forandret verden kræver en ny publicistisk tilgang, hvor alt skal tænkes forfra.

Med Rune Lykkebergs formulering er det Informations privilegium kun at skrive om det væsentlige! Og dette særlige information'ske kommer i artiklerne til udtryk i afdækningen af mørklagte sager, præsentation af de intellektuelles klarsyn, vidnesbyrd-fremlæggelserne, de elektroniske lækager, aktivistiske klima- og miljø-forslag, brugen af flygtninge-skribenter, den aktuelle, benhårde medievirkelighed med alle de nye platforme - samt en genkendelig og *en-her-i-huset* tilbagekommende, truende katastrofe: om hvordan Information endnu engang – i begyndelsen af 90erne - blev reddet fra lukning.

Til sidst er det en stor glæde at takke de mange implicerede: de tyve skribenter, der har slidt i det, og redaktøren Helle Schøler Kjær, der har skabt det klare koncept. Hun har været støttet af et redaktionsudvalg fra 'Vennernes' bestyrelse med Ruth von Sperling i spidsen, suppleret af Barbara Melchior, Dorrit Kampmann og Finn Lillelund. Forlaget ved Rasmus Øhlenschläger, Jesse Jacobs, Iben Engelhardt og Anne Oates skal takkes for deres indsats - samt de fire fonde, der meget generøst har

finansieret udgivelsen. Den Hielmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, og Aage, Johanne Louis-Hansens Fond og Politiken-Fonden. De nævnte og alle andre implicerede skal takkes hjerteligt for støtten til *denne røde dråbe i mediehavet*.

En lille praktisk bemærkning: Publikationen fra 1993 kan erhverves for 100 kr. Og der er kun et mindre oplag tilbage.

Og så vil jeg slutte med at sige på glædelige gensyn her om 25 år, hvor den 4. jubilæums publikation om Informations 100 år bliver udgivet!!!